

**Bijbeltekst**

De leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?'

Marcus 4:41

**Vissersboot**

In de verhalen over Jezus lees je regelmatig dat Jezus met zijn leerlingen aan het varen is. Logisch, want verschillende van de leerlingen waren vissers. Hoe zag een vissersboot er in die tijd uit? Daar hebben we best een goed beeld van, doordat archeologen (delen van) vissersboten uit de tijd van Jezus hebben teruggevonden. Het bekendste voorbeeld is de zogenaamde 'Kinneret boot', ook wel de 'Jezus boot' genoemd. Die werd veertig jaar geleden op de bodem van het Meer van Galilea ontdekt (Kinneret is de Hebreeuwse naam voor het Meer van Galilea). Er pasten ongeveer vijf mensen in. Grote kans dat de boot in Marcus 4:35-41 waarin Jezus lag te slapen, er ongeveer zo uitzag! Vissersboten hadden een zeil en roeiriemen om vooruit te komen. Het achterste deel van de boot, ook wel het achterstevan genoemd, was vaak overdekt. In Marcus 4:38 lees je dat Jezus onder het achterstevan lag te slapen. Daar bleef hij lekker droog. In een vissersboot lagen vaak zandzakken om de boot in balans te houden. Het kussen waar Jezus met zijn hoofd op ligt (vers 38), was waarschijnlijk zo'n zandzak.

**'Wie is deze man?'**

In het Bijbelverhaal lees je dat Jezus met zijn leerlingen aan het varen is op het meer van Galilea. Opeens steekt er een zware storm op en de boot dreigt te zinken. De leerlingen zijn heel bang. Maar dan spreekt Jezus tegen de storm en het water en wordt het weer helemaal rustig. De leerlingen begrijpen hierdoor dat Jezus geen gewoon mens is. Als de wind en het water naar Hem luisteren, dan moet dat wel betekenen dat Hij bij God hoort. Want alleen God heeft macht over de schepping. En net als God helpt Jezus mensen wanneer ze in nood zijn, of dat nu komt door de storm en de zee of door andere dingen waar ze bang voor zijn.

**Tip**

Op debijbel.nl vind je een filmpje van zo'n vissersboot. Je vindt het filmpje door te zoeken naar 'vissersboot' op debijbel.nl.





Stilte na de storm

Jezus brengt een grote storm tot rust. Zo laat Jezus zien dat Hij macht heeft over de schepping. In dit proefje zie je hoe het gaat stormen, maar ook hoe de storm gaat liggen.

WAT HEB JE NODIG?

- * SCHOONMAAKAZIJN * BAKING SODA * (ZONNEBLOEM)OLIE
- * EEN GROTE KOM * EEN KOPJE * EEN HANDDOEK

1

NEEM DE GROTE KOM EN DOE ER EEN HALF KOPJE BAKING SODA IN.



2

GIET ER RUSTIG ÉÉN KOPJE AZIJN BIJ. HOUD DE HANDDOEK BIJ DE HAND.



WAT ZIE JE?

HET GAAT BRUISEN, NET ALS EEN KRACHTIGE STORM SCHUIM OP HET WATER MAAKT.

3

LAAT DE STORM 'STIL WORDEN' DOOR ER WAT OLIE BIJ TE GIETEN.



ZIE JE HET KALMERENDE EFFECT?